

Zinnige vragen

In elke editie van het New Financial Magazine legt de redactie een dertigtal 'zinnige vragen' voor aan een financieel dienstverlener die zich het afgelopen kwartaal heeft onderscheiden. De financieel dienstverlener mag hier zelf tien vragen uit kiezen. Deze keer: **Hubrien Meijaard**, financieel adviseur in Culemborg en initiatiefnemer van 'ontwoekerservice' Woekerpolisvrij.nl.

1. Waarom ga jij (iedere ochtend) aan het werk?

"Mijn leven en dus ook mijn werk draait om mensen helpen. Ik heb geleerd en gemerkt dat dit het mooiste 'werk' is dat er is. Dus: iedere ochtend dat ik leef kan – en mag – ik dus opstaan om mooie dingen te doen...!"

2. Zijn mensen van nature goed of slecht?

"Mensen zijn – naar mijn mening – van nature goed. Ons ego/verstand/ratio heeft echter een uiterst effectief en hardnekkig instrument – angst – waardoor we helaas hele rare en hele slechte dingen doen."

3. Ben je meer rationeel of meer intuïtief ingesteld? Is er zakelijk en privé een verschil?

"Tot ongeveer mijn veertigste zeer rationeel. Na mijn burn out heb ik leren vertrouwen op en werken met mijn intuïtie. Tegenwoordig leef, werk en beslis ik zoveel mogelijk vanuit die intuïtie. Pas daarna wordt het verstand erbij gehaald."

4. Door wie of wat word jij geïnspireerd?

"Inspiratiebronnen zijn vaak mensen die volgens mij in essentie snappen waar het in het leven – in het hier en nu – om gaat. Dat kunnen mensen zijn als Boeddha, Jezus, Mohammed, maar ook dichterbij: Gandhi, Mandela, de Dalai Lama, Thich Nath Hanh, Eckhart Tolle. En nog dichterbij: mensen waarmee ik in aandacht leef en werk, die voor dezelfde zaken staan als ik. Waarbij inspiratie zorgt voor 1+1 = veel. En: aanwezig zijn in de natuur zorgt eigenlijk ook altijd voor inspiratie!"

5. Draag je bij aan een groenere of duurzamere wereld?

"Ik doe mijn best. Ik probeer zelf zo bewust mogelijk om te gaan met allerlei zaken: van kleine dingen als afval scheiden en natuurlijke energie gebruiken, tot grotere zaken als bankieren bij zo duurzaam mogelijke banken en beleggingsfondsen. Alleen door je ideeën en overtuigingen concreet en consistent uit te dragen zullen andere mensen wellicht dat voorbeeld volgen. En als dat gebeurt, zijn we allemaal weer wat stapjes richting een wereld die we met een beetje geruster hart kunnen overdragen aan onze kinderen."

6. Geloof je in een leven na de dood?

"Geboorte/leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden voor alles wat leeft op deze wereld. Omdat ook alles met elkaar verbonden is, komt je geest – die los staat van leven en dood – steeds op andere momenten en op andere manieren weer terug hier op aarde."

7. Ben je bang voor de dood?

"Nee. Er is een reden waarom ik nu in dit lichaam op dit moment leef en er is een reden waarop ik op een ander moment zal sterven, waarna mijn geest weer op enig moment een andere stoffelijke vorm zal aannemen. Aangezien ik geloof dat de essentie van alles Goed is, leef ik in vertrouwen dat geen leven en geen dood zinloos is. En ja, natuurlijk ben ik verdrietig wanneer iemand om mij heen overlijdt. Maar vanuit mijn vertrouwen helpt het wel om hier rust in te vinden."

8. Wat versta jij onder liefde?

"Liefde... dat is voor mij de onderliggende stroom



// Ik heb geleerd en gemerkt dat mensen helpen het mooiste 'werk' is dat er is // HUBRIEN MEIJAARD

waar alles in ontstaat en alles in uitkomt. Die momenten waarop ons ego, onze angst buigt voor ons hart. Die plek in je – soms diep verborgen of afgesloten met veel deuren – van waaruit je echte verbinding maakt met anderen. Het moment waarop je iemand aankijkt – echt aankijkt – en glimlacht – echt glimlacht!”

9. Ben jij honderd procent verantwoordelijk voor je eigen leven?

“Jazeker! En dat betekent niet dat alles gaat zoals ik wellicht wil (of denk te willen), maar wel dat de manier waarop ik met gebeurtenissen omga volledig voor mijn rekening komt. Dat er altijd een keuze is – mijn keuze – en dat die bepalend is voor de inhoud van mijn leven in het hier en nu.”

10. Welke levenswijsheid zou je je kinderen op dit moment willen meegeven?

“Dat alles wat we denken te weten en te ervaren zo ongeveer niets is, in verhouding met Alles wat er feitelijk is. En omdat dit zo is, betekent dit dat je juist niet vanuit angst hoeft te leven voor het onbekende, maar in vertrouwen: als we blijikbaar kunnen en mogen leven in een – voor ons als mensen – niet-bevatelijke realiteit, kan het niet anders zijn dan dat die niet-waarneembare realiteit, dat Alles, gewoon Goed is. En ja, ik realiseer me dat ons huidige school/leersysteem nog ‘niet helemaal’ is ingesteld op dit uitgangspunt, maar zo af en toe zie ik leraren dingen doen en zeggen waarvan ik denk: wellicht, ooit!” ■